

kuraklık kapıda mı?



Eskilerin deyimiyile; gün geçmiyor ki ajanslardan yeni bir kuraklık haberi daha duymayalım. Derelerin kurduğundan, barajların su seviyesindeki düşüşten, yağmayan yağmurlardan, dem vuran haberler kuraklığın günlük hayatımızı etkileyecek düzeye gerçekleşeceğini anlatıyor.

Adeta bahar günlerini yaşadığımız şu günlerde, 'Bal kanlardan gelecek soğuk ve yağışlı hava haberinin özlemiyle adeta kavruluyoruz.

Çünkü suyun hayatımızda neden önemli olduğunu biliyoruz; kuraklığın da diğer doğal olaylar gibi "afete" dönüşmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Aşağıda sıralayacağımız rakamlar bu sorunun önemini vurgulayacaktır...

- * Günümüzde 1.1 milyar kişi, sağlıklı içme suyuna ulaşamamaktadır.
- * Su yetersizliği ve kirliliğinden kaynaklı hastalıklar nedeniyle, her gün 3 bin 800 çocuk hayata veda ediyor.
- * Birleşmiş Milletler verilerinden derlenen bilgilere göre, küresel ısınma kaynaklı yağış azlığı, aşırı buharlaşma, hızlı tüketim ve kirlilik nedeniyle, dünyadaki temiz su kaynakları hızla tükeniyor.

- * 2025 yılında, 2 milyar; 2050 yılında ise 7 milyar kişinin susuzlukla karşı karşıya kalacağı ifade edilmektedir.

Ülkemiz de sanıldığı gibi su zengini değil, yoksulu bir ülkedir...

Mevcut su kaynaklarımız göz önüne alındığında, kişi başına düşen su miktarı 1.500 m³'tür. Bu durum, ülkemizi, "su fakiri" ülkeler kategorisine sokmaktadır. Başta kapitalizmin doğayı yok eden anlayışı ve küresel iklim değişiklikleri nedeniyle, kuraklık kapımızdadır. Hal böyleyken, bugün ülkemizde afet tanımları içinde "kuraklık" kelimesi geçmemektedir. Oysa ki, Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya göç etmesinin temel sebeplerinden birisi de, Baykal ve Aral göllerinin kuruması sonucunda oluşan kuraklık değil miydi? Peki şimdi Anadolu'dan başka gidilecek yurt kaldı mı ki biz bugün hala kuraklığı ciddiye almıyoruz. Gerek kurum ve kuruluşlar, gerekse hükümet, kuraklıkla mücadele etmek yerine, kuraklığı artıracak uygulamalara imza atmaktadır. Adında "su" kelimesi geçen bakanlar somut ve gerçek önlemler almak yerine, "önemli değil, barajlardaki su yeter" açıklamalarıyla içimize "su serpmek" yerine ivedilikle iklim değişikliklerini izleyen ve kuraklıkla mücadeleyi amaçlayan stratejik planlar geliştirmeli ve uygulamalıdır. Bugün bu önlemler alınmaz sa yarın çok geç olabilir!